

Dag 4 Durham

De dag begon met wakker worden. Sommigen waren eerder dan anderen. Het zelfsturende corvee team had de afwas van de vorige dag al gedaan voordat de chef corvee beneden was. Ontbijt begon met de eerst gevulde tafel rond 8 uur: bonen met spek en aardappelen (Bartje zou er niet voor bidden!), maar wij kregen er nog keuze menu van ei, tomaat en brood bij, heerlijk voor wie er van houdt.



Om 9 uur muzikale gymnastiek om de zang spieren los te maken en de oefenen en onder controle te krijgen. Onverwachte tussendoor oefening betrof een ontruiming: heerlijk douchen en dan de brandweer alarmeren: stoom die het brandalarm activeert.



Om 10:45 uur (een kwartiertje later dan oorspronkelijk gepland) in de bus zodat we uiteindelijk om 10:50u konden vertrekken richting Durham. Dat was erg belangrijk omdat we precies tussen 12:30 en 13:00 uur onze kookkleding en tassen konden droppen.



Na het droppen was ieder vrij om te shoppen of af te dalen naar de rivier met de afspraak dat we ons om 15:15 uur weer netjes melden zodat we op tijd klaar zouden staan voor de repetitie voor de Evensong. De rivier had zich zojuist weer tussen de oevers teruggetrokken. Een enkele boot was op hoger niveau in de oever blijven hangen.

Lydia, die eerder in Durham was geweest, nam wat mensen onder haar hoede voor een ruim rondje om de kathedraal. Het uitzicht vanaf beneden naast de rivier was prachtig en er zijn veel mooie herfstfoto's gemaakt.

Er was grote Nederlandse drukte in de Waterstones. Het ene na het andere koorlid kwam elkaar daar tegen.

Toen wij ons om 15.15u melden voor de repetitie bleek er enige paniek bij het orgel te zijn. Harry kreeg de lampen, het beeld en de audio niet aan. Na speurwerk bij de speeltafel bleken er van allerlei knoppen te zitten en door van alles uit te proberen ging het nodige toch aan en kon Harry met een vertraging toch beginnen met zijn voorbereiding.

We stonden ruim op tijd klaar in onze koordkleding waardoor we nog een mooie foto konden maken, gemaakt door Reinier en zie hier ook onze enige echte Sint Rolf!



Na een uitvoerige uitleg over het op en afgaan enz, konden we eindelijk gaan zingen. Het bleek een repetitie waar we echt even moesten wennen aan de ruimte en elkaar in deze opstelling. Maar na het gewoon “even lekker zingen” met *Lighten our darkness*, herpakten we ons erg goed en viel alles weer op zijn plek.

Het was ook nog even wachten op de cantor. Komt er wel of geen cantor vanuit de kathedraal? En zou zijn manier van doen anders zijn dan die van ons? Aan het einde van de repetitietijd kwam hij - een beetje gehaast - aanlopen, om nog even met ons te oefenen. Gelukkig ging het van beide kanten prima.

Wat ook erg leuk was om mee te maken, een van de lezers kwam na de repetitie naar Wilbert toeplopen om een foto te laten zeten zien die hij vanuit de hoogte gemaakt had van ons koor. Hij was zeer lovend over ons zingen en stak later vol enthousiasme twee duimen op naar de cantor (dat hij het zo geweldig vond??).



Er waren veel bezoekers bij de Evensong, veel meer dan op de afgelopen dagen.

Na de Evensong moesten we erg snel omkleden, omdat er een event was in de ruimte waar onze spullen waren. De taart en het fruit stonden al klaar (maar niet voor ons...).

Deze dag hadden we wat tijd tussen het aankomen met de bus bij het hostel en het avondeten, wat om kwart over 8 was. Het hostel bood vandaag hamburgers en friet aan, inclusief vegetarische opties (vega burger of gepofte aardappel).

Klokslag half tien, of iets later, zat iedereen klaar voor een enerverende pubquiz. Christa en Anne hadden zich uitgeleefd met zesendertig vragen: om te rekenen, na te denken, ons te vergissen of in een klein detail te stinken. Het bleef lang spannend. Dat wil zeggen, de strijd om de eerste plek. De onderste plekken waren snel vergeven. Wie verloren heeft weten we niet meer, omdat de jury in haar mildheid had besloten de schaamte van de laatste plaats niet in beeld te brengen. De winnaar was uiteindelijk Team Heldere Lichten, waarvan de leden hun teamnaam eer aan deden.

Daarna gebeurde er niets meer behalve dan dat ook de laatste heldere lichten uitgingen.