

Dag 2 Beverley

We stonden voor dag en dauw op. "Als een blok geslapen" en "hier was ik wel aan toe!" Dat soort opmerkingen kon je vanochtend vroeg horen.

Om 6:55 al in de bus naar Beverley, voor een Eucharist viering én vanavond een Evensong. Een vol programma.

Vandaag is het feest. We vieren we de 44e verjaardag van ons prachtige koor met een heerlijke traktatie van Jolande. Clarie, Goos, Jolande en Hilma zijn alle 4 lid vanaf de start van het koor.

Na storm Babet is de atmosfeer een stuk rustiger. We genoten vanuit de bus van een schitterende zonsopkomst.



In de prachtige Beverley Minster hebben we Gods grootheid bezongen tijdens de Eucharist. Het bijzondere is dat de Anglicaanse kerk werkt met een vaste en tot op detail uitgewerkte orde van dienst. Best wel even wennen. Voor Harry,

onze vaste organist, ook een uitdaging. Met maar een paar minuten tijd het orgel te leren kennen, toch een dienst begeleiden. De plaatselijke organist was graag bereid hem bij te staan, desondanks een knappe prestatie.

We hebben de verbondenheid met de plaatselijke kerk in de viering van de communie mogen ervaren. Een mooi en intensief programma. Zo indrukwekkend om te ervaren dat alles zo mooi bij elkaar past: de muziek die we hebben gezongen, de opbouw van de liturgie, de taal en de sfeer in de kerken en kathedralen.

Om de dienst terug te kijken, klik op de link. <https://www.youtube.com/BeverleyMinster1>



Na de dienst werden we hartelijk ontvangen door de congregatie met koffie en cake.

Daarna snel naar de plaatselijke pizzeria om te genieten van een heerlijke pizza-lunch en om vervolgens enkele uren de plaats Beverley te verkennen.

Vanaf kwart voor vier weer aantreden in het hok = oefenlokaal. Om in te zingen voor de Evensong.

Onder leiding van Raghna en begeleiding van Harry hebben we een mooie bijdrage aan deze Evensong mogen geven.

Na een indrukwekkende dag weer terug naar ons logeeradres. Een mooie dag!

Tja, beste lezer, dat hok, het oefenlokaal, dat is wel een dingetje. Slechts één toilet, dus een lange, lange wachtrij. Tja, en wat gebeurt er dan als het oefenlokaal wordt afgesloten en niet wordt gecontroleerd op achterblijvers op het toilet? U kunt het raden.....

